

## Zondag 16 juni 2013 : 4<sup>e</sup> Zegeltjestocht – Itegem

**WSV IVAS Itegem – A059.**

**Hartelijk dank alle 1587 wandelaars die van deze dag een succes maakten.**

**Hierna volgen nog commentaar.**

### **16.06.2013 IVAS Itegem van Linda en Patrick.**

Het stond al weken vast. Na de prachtige tocht van vorig jaar zouden we terug bij IVAS Itegem wandelen. Jefke is er ook vaste klant en reist even met ons mee. Wij spelen op veilig met de bus vanuit Lier, Jef neemt risico's en spoort door naar Heist. Hij wordt de winnaar, vertrekt al op het parkoers als wij de druk beklante zaal betreden. Hadden wij een parkoers richting Heist in gedachten, niks blijkt minder waar te zijn. We trekken richting Herenthout vandaag en laten ons dus door de parkoersmeester verrassen.

Wandelen over de speelplaats van de dorpschool het landelijke tegemoet. Lopen er wat tarmacjes als opwarmer, dit laatste zelfs letterlijk te nemen. Voorbij korfbalclub Joki wachten de eerste veldwegen en het hoge gras. Ze zetten ons af bij de Grote Nete. Kilometerslang gaan we de bruine rivier volgen. Kronkelen vrolijk mee met zijn meanders, genietend van de vele kleuren van zijn dijken, dankzij magrietjes, papavers en andere veldbloemen. Heerlijk wandelen is het, echt ons ding. We ruilen het Kempenwater in voor zijn beemden, later de aanplant van maïs. Wat tarmacjes zetten ons af bij een voetbalkantine in Herenthout. Kunnen er heerlijk een terrasje doen na 8 km wandelplezier.

De 30 km krijgt een extraatje vanuit Niemandshoek, want zo noemt het hier. We laten de horden wielerterroristen achter ons, duiken de Merodebossen in. Een eerste strook is erg hobbelig, stuk gereden door bosbouw machines. Daarna wordt het heerlijk dreven lopen langs grachten en weelderige varens, rododendrons in bloei ook. Loof- en sparrenbos wisselen elkaar af. Aan de overkant van een drukke steenweg wachten landelijke tarmacjes, kasten herbergen nog groene trostomaten. Een extra uurtje hebben we er opzitten als we bij dezelfde kantine als daarstraks pauzeren.

Rudy en Karelte lopen voor ons uit door een zee van varens, op een heerlijk slingerpad. Wij verlaten hen, lopen een extraatje door het Kruiskensbos en zijn kapel gedateerd 1861. Zijn in Bevel, deelgemeente van Nijlen. Mogen vervolgens genieten van bospaden, vijvers met ontluikende gele plomp, bijwijken een oerwoud aan vegetatie. Het voert ons terug naar de Nete. Parkoersbewakers met de fiets komen ons voorbij en zien dat alles goed is. Bij de Hullebrug verlaten we de rivier. Stappen door het gelijknamige privé domein tot de Gestelse steenweg. Een pas gemaaid graspad stuurt ons richting Balder (Berlaar). Bij Netelei wordt het parkoers landelijk. De parkoersmeester trekt nu alle registers open, gaat ons verbazen. Niks tarmacjes dus maar wel meerdere privé domeintjes. We wandelen langs en door ontluikend maïs, afgewisseld met bosstrookjes waar een tapijt van klimop de vermoedelijke paadjes heeft overwoekerd. Schitterend wat die man hier neerzet, hoe hij zijn gasten verwend. Na zowat 10 km wandelplezier vleien wij ons in een stoel bij de LRV van Itegem. God wat was dit een leuke en verrassende etappe. Het beetje hemelse gedruipel kan geen wandelaar wat schelen, we terrassen met z'n allen.

Hebben nog ruim 9 km voor de boeg in een ruime boog rond Itegem dorp. De Kleine Hooiweg stuurt ons weg. Weer andere privé domeintjes worden aangedaan. Lopen opnieuw te genieten door akkers en langs de rododendron rand van het Itegemse bos. Er wacht ons een wandeldessert zijnde kasteeldomein La Garenne en zijn bos/tuin. Uitbollen doen we door een recent gebouwde woonwijk. Bij ons Duvelke krijgen we een 'amuse gueule' aangeboden. Pannenkoekenbakster vraagt wat ik er van vond. Schitterend natuurlijk en hemels verrassend. Het ganse gild bevestigt onze bevindingen. Geen enkel saai moment, zeggen Brusselse Jean & Liliane. Deze 60 km volgend jaar wil ik onder geen beding missen, zegt Willy uit Kessel. IVAS, nog steeds maar vier jaar jong, maar nu al een referentie.

### **16.06.2013 IVAS Itegem van Victor Vranken.**

Afpijling en splitsing en andere borden was oke  
Zeer mooie wandeling  
Proficiat als het goed is mag het ook gezegd worden.

