

## **Zondag 18 juni 2023 : 13e Zegeltjeswandeltocht – herdenking Johan Dierckx - Itegem**

Hartelijk dank aan alle 1038 wandelaars die van deze dag een succes maakten.

Vanuit Itegem

Zondag 18 juni 2023

Vertrekkur : vanaf 7.00 tot 15.00 uur

Vertrekkur voor 42 km vanaf 6.00 uur

Inschrijving : Leden 1,50 €

Niet leden 3,00 €

Vertrekplaats : Parochiezaal Schoolstraat 28, 2222 Itegem

Afstanden : 5-6-10-13-17-21-27-33-42 km

Op onze 13de zegeltjestocht is er weer voor elk wat wils. Je kan kiezen uit 9 verschillende afstanden : 5km rolwagenparcours, 6, 10, 13, 17, 21,27,33 en 42 km.

Uitgezonderd het rolwagenparcours, passeren alle afstanden langs een rustpost.

De 6 km gaat via landelijke wegen naar de rustpost en keren terug via de Netevallei.

De wandelaars op de 10 km volgen de 6km, maar breien vanuit de rustpost hier een lus aan langs velden, landbouwwegen en de linkse Nete-oevers .

Vervolgens komen we bij de 13 km stappers. Zij gaan gelijkaardig met de 10 km, maar wandelen iets langere trajecten bij het heen- en teruggaan.

Zo gaan zij ook van een stukje van de rechteroevervallei van de Grote Nete kunnen genieten.

Vanaf het 17 km parcours trekken we verder naar een tweede rustpost in Bevel. Hiervoor wandelen we over enkele private stukken.

De terugtocht gaat via Kruiskesberg en de vroegere waadplaats Het Schipke.

Kruiskesberg is een oude bedevaartplaats, ontstaan toen volgens de legende in de 13de eeuw een herder met zeer hoge koorts van de bron dronk. Onmiddellijk was hij genezen.

Dit wonder deed natuurlijk de ronde en het vervolg kan je wel raden. De bron werd zeer populair en enkele eeuwen later liet een rijke edelman vijf putten bouwen om het water van de bron op te vangen.

Deze putten vindt je nog steeds aan de kapel, maar staan nu droog.

De 21 km doet bij de start enkele kilometers meer door langs het provinciaal wandelbos De Averegeten te passeren en vervolgens volgen zij het 17km parcours.

Voor de andere afstanden wachten er nog enkele lussen vanuit de rustpost in Bevel.

Voor alle drie is er een lus via een recent aangelegd wandel- en fietspad naar de Kijfbossen en vervolgens richting Gestel langs het Hof van Rameyen, een waterkasteel waarvan de eerst bouwsels dateren van de 13de of 14de eeuw.

Vrij recent werd het kasteel volledig hernieuwd en is het één van de mooiste kastelen van België.

De 33km en 42 km maken nog een tweede lus door de Merodebossen in Herenthout en nog een mooi stuk van Kruiskesberg.

Voor de langste afstand is er bij de start nog een grote lus voorzien door het wandelbos De Averegeten.

Ten slotte : op de terugweg naar rustpost 1 kom je langs een voormalig klooster, althans volgens de stafkaart. Je moet er goed rondkijken om uiteindelijk ... niets te zien.

Om dit allemaal goed te doorstaan, vindt je in de startzaal de nodige bevoorrading zoals soep, broodjes, smosjes, taart en natuurlijk de nodige dranken.

Onze leden/helpers zorgen zoals steeds dat u hier vlot en vriendelijk geholpen wordt.

U komt toch ook !!!!