

## **14<sup>de</sup> bamiswandeltocht** zondag 1 oktober 2023 vanuit **Grootlo**.

Een organisatie van WandelSportVereniging IVAS Itegem 1059

Vertrekkur: vanaf 7.00 tot 15.00 uur.

Inschrijving: Leden € 1.50

Niet leden € 3.00

**Vertrekplaats: zaal "De Magneet", Kapelstraat 50 te 2223 Grootlo.**

**Afstanden: 4-5-10-13-16-18-20-23-28-30 km.**

Op onze 14<sup>de</sup> bamiswandeltocht te Grootlo heeft u als wandelaar de keuze uit 10 verschillende afstanden.

Uitgezonderd de 4 km (voor alles op wielmpjes) en de 5 km, passeren alle afstanden langs een rustpost.

De 10 en 13 km lopen richting Tremelo langs de Lozenhoek en de Mwami Mutaradreef met zijn bosrijke rustige wandelwegen. De 10 km bereikt de rustpost via het Nindevoetpad. En de 13 km loopt langs de Geetsvondelweg (voetweg 64) naar de rustpost in basisschool "De Cocon" te Tremelo. Op het einde van de verkorte terugweg loopt u niet hetzelfde parcours, wij geven het tijdig aan met een splitsingsbord.

Vanaf de 16 km en alle grotere afstanden zijn er twee rustposten voorzien, of meer zoals voor de 28 en 30 km zijn er drie. Het vertrekparcours loopt eveneens langs de Lozenhoek en de Mwami Mutaradreef, na enige kilometers verder is er een splitsing richting Pater Damiaan in Tremelo waar eveneens een rustpost is.

*Wie was Pater Damiaan (Jozef De Veuster):*

*"Op 3 januari 1840 werd Jozef (Jef) De Veuster geboren in Ninde bij Tremelo (Vlaams Brabant). Groeide op als boerenzoon, zijn ouders hadden graag dat Jef de boerderij overnam. Maar op de secundaire handelsschool rijpte er een andere roeping.*

*In 1859 trad Jef in en vatte het noviciaat aan. Voortaan zou hij als religieus de naam Damiaan dragen. In 1860 legde Damiaan de eeuwige geloften af. En in Leuven de voorbereiding op het priesterschap. Op 9 november 1863 vertrok Damiaan naar de missies, om op 19 maart 1864 aan te meren in de haven van Honolulu. Twee maanden na aankomst, op 21 mei, werd Damiaan tot priester gewijd. De eerste negen jaren werkte hij als klassieke missionaris op meerdere eilanden. Tegelijk werd Damiaan geconfronteerd met de lepraproblematiek en de gedwongen afzondering. Vrijwillig is Damiaan als zielzorg op 10 mei 1873 op het eiland Molokai toegekomen, waar melaatsen verbleven. Van de hel op Molokai probeerde hij van in het begin een leefbare gemeenschap te maken. Hij won de harten van de melaatsen, bouwde huisjes, kerkjes, een weeshuis, een hospitaal, ..... Hij at met zijn melaatsen en deelde hun zorgen.*

*Op 15 april 1889 stierf Pater Damiaan te Kalaupapa, Molokai (Hawaii). Zijn dood deed de wereld opschrikken en wereldwijd kwam een actie opgang die zijn werk, de strijd tegen lepra, de strijd tegen onrecht, discriminatie, uitsluiting zou verderzetten tot op vandaag.*

De 16, 18, 20 en 23 km laten de eerste rustpost achter zich en wandelen naar de Dijle.

U verlaat de Pater Damiaandijk om door een prachtig natuurgebied te mogen/kunnen wandelen. Voor u aan de tweede rustpost (basisschool "De Cocon") bent, heeft u nog enkele splitsingen gehad, kijk goed. Maar vergeet zeker niet van de mooie prachtige natuur te genieten en waar de bever De Laak probeert te blokkeren. De terugweg loopt verkort of lang, naar gelang voor welke afstand u gekozen hebt. Op het einde van uw wandeling kan u zeker allemaal genieten van het Bolloheidepark.

De 28 en 30 km wandelen bij Pater Damiaan een lus langs de antitankgracht. Deze antitankgracht werd gebouwd in 1939, nu een prachtig natuurgebied, geniet ervan.

Na de tweede passage bij Pater Damiaan loopt u ook door het prachtige natuurgebied waar de kleinere afstanden passeerden. Geniet van uw derde rustpost "De Cocon". De terugweg van de langste afstanden loopt langs rustige wegen, visvijvers en boswegeltjes.

Na de wandeling vindt u in de startzaal (ook in de rustposten) de nodige versterkingen zoals: soep, broodjes, smoskes, boke spek, taart, ..... en dat samen met wat gerstenat, koffie, thee of een frisdrank. Laat het u smaken!  
Onze leden/helpers zorgen zoals steeds dat u vlot en vriendelijk geholpen wordt.

Zoals steeds gaat een gedeelte van de opbrengst van deze wandeling naar het goede doel nl. de vriendenkring van het brandwondencentrum te Gent.  
Ivas bedankt al zijn vrijwillige helpers (parcours, catering, .....), privé eigenaars en niet te vergeten u als wandelaar.

U komt toch ook?