

Vrijdag 9 augustus, Van Gansackerplein ,16u.

De bende staat weer klaar om te vertrekken naar Bornem. Een deel vaste begeleiders, een deel geroutineerde stappers en ook nieuwe die er toch wel een beetje zenuwachtig bijlopen. Het is druk onderweg, maar geen probleem voor ons, we rijden naar onze vaste parking ! De dodentochtgedrukte is al volop aan de gang in het centrum en voor we het goed en wel beseffen, heeft een journalist van GVA de rode hoop in het oog.

Hij vraagt ons of hij een paar vragen mag stellen en voor de wandelaars vertrokken zijn staat IVAS al in de gazet.

Zaterdag 10 augustus

Alle Ivassers stappen de dodentocht uit ! PROFICIAT i

Iemand zijn maag is overstuurd en een andere zijn rug staat scheef. Maar de Ivassers geven niet zo gemakkelijk op.

Er wordt nogmaals bevestigd hoe plezierig het is om onderweg bekende gezichten te zien.

Na een rit naar huis, is het niet altijd zo makkelijk om uit de auto te stappen !

Zondag 11 augustus

BBQ ! Tegen de middag verzamelen we om tenten te zetten want het is zuiderse heet.

Het lukt om iedereen een beetje schaduw te geven, want we zijn met 52 dit jaar.

Wie vroeg daar is, steekt een hand toe om tafels en stoelen buiten te zetten.

13 uur en iedereen met een kom met superlekkere groenten , pasta's of patatjes komt toe.

Sommige stappen een beetje minder vlot.

Er worden veel foto-ervaringen uitgewisseld, bij een lekker balletje of miniworstenbroodje en een glaasje bubbels.

Stilaan gaat Eric het vuur aansteken, niet simpel met deze temperatuur !

Het buffet wordt klaargezet en dat mag gezien worden !

We eten allen samen lekker vlees en superlekkere groenten ed

Daarna is het tijd om een matchke te kubben of cornhole te spelen.

Veel lawaai rond het kubterrein en voor de supporters is het uitkijken ,want de stokken durven welis in de verkeerde richting te vliegen.

De cornhole valt ook in de smaak, ook daar wordt veel plezier gemaakt;

Tijd voor een dessertje ! Voor de zoetebekken is er chocomousse, rijstpap of bosbessenmousse.

De niet-zoetebekken wachten nog een uurtje om dan een rib of een stuk spek op te peuzelen.

Er wordt nog gezellig gebabbeld en spontaan werden de tenten afgebroken, de afwas gedaan en de tafels en stoelen terug binnen gezet.

Dankjewel aan iedereen voor de hulp.

Maandag 12 augustus

Opruimen zeker ! Met nog 12 vrijwilligers , de kantine aan de kant gezet , de laatste afwas gedaan en alles achtergelaten zoals we het gekregen hebben.

Het was weer een TOP weekend !!