

16^e Zegeltjeswandeltocht herdenking Johan Dierckx vanuit Itegem

Alle afstanden vertrekken aan het parochiecentrum Sint-Guibertus in westelijke richting.

- 4km: Samen met de 6km verlaten we al snel de andere afstanden. Via verharde wegen, geschikt voor rolstoelen en kinderwagens, bereiken we na een 2-tal kilometer de rustpost van 'LRV'. Daarna gaan we rechts om de tocht verder te zetten. Aan de volgende splitsing vervolgen we onze tocht naar het westen. Na een poos begeven we ons terug naar het startpunt.
- 6km: Net zoals de 4km is deze tocht geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. We volgen dezelfde weg als de 4km tot het splitsingspunt. We maken een ommetje via kasteeldomein 'La Garenne'¹. Het privé-domein wordt voor ons uitzonderlijk toegankelijk gemaakt. We volgen hier de hoofdweg. Bij het verlaten van het domein gaan we naar links om zo terug de startzaal te bereiken.
- 13km: We vertrekken samen met de 4- en 6km. Er komt al snel een splitsing. Enkele meters verder verlaten de 27-, 32- en 41km ons. Net voor de Grote Nete verenigen we ons terug met die 3 langste afstanden. We gaan samen over de Netedijk naar het noorden. Via de linkeroever van de Grote Nete bereiken we het pad dat ons naar de rustpost van 'LRV' brengt. Daarna naar rechts en aan de splitsing nog eens rechts. Via privé-domeinen en rustige wegen bereiken we de plaats waar de andere afstanden ons verlaten. We gaan daar verder naar de Grote Nete. We volgen deze tot voorbij de grote meander. Daarna begeven we ons terug naar 'LRV'. Vervolgens volgen we de 6km tot in kasteeldomein 'La Garenne'. Daar maken we een ommetje door het natuurlijke bos. We krijgen ook zicht op een historisch, betonnen prieeltje. Spijtig genoeg wat verwaarloosd. We gaan samen met de 6km terug naar de startzaal.
- 18km: We volgen de 13km tot de splitsing. Daar zetten we onze weg verder richting Bevel. Aan de Bevelsesteenweg verlaten de 27-, 32- en 42 km ons. Via de rechteroever van de Grote Nete komen we aan de rustpost van voetbalclub 'De Keyzer'. Via een bospad bereiken we 'Kruiskensberg'². Door dit mooie natuurgebied bereiken we 't Schipke'³. Via de oever van de Grote Nete komen we terug aan de rustpost van 'LRV'. Na de rust volgen we dan de route van de 6km om terug de startzaal te bereiken.
- 20km: Samen met de 18km gaan we naar de rustpost bij voetbalclub 'De Keyzer'. We vergezellen de 18km tot aan de kapel op 'Kruiskensberg'. Daar gaan we rechts om wat verder de 41km te vervoegen. We vervolgen onze weg op 'Kruiskensberg' tot aan het knuppelpad. Daar gaan we samen met de 18km naar 't Schipke' en de rustpost 'LRV'. Na de 2^{de} maal 'LRV' volgen we de 13km terug naar de startzaal.
- 27km: We vertrekken samen met de andere afstanden. Al snel nemen we afscheid om samen met de 32- en 41km richting Hallaaraard te trekken. Op onze weg passeren we het monument voor een neergestorte Lancaster⁴ uit WO II. We wandelen verder naar de Netevallei. Door de natuur bereiken we de oever van de Grote Nete. Na een kort stukje verhard ontmoeten we de

kortere afstanden terug. We gaan samen met hen naar de rustpost van 'LRV'. Dan gaan we samen met de 18- en 20km naar de splitsing aan de Bevelsesteenweg. Via de 'Kijfbossen' bereiken we het 'Hof Van Rameyen'⁵ in het pittoreske Gestel. We steken de Grote Nete over via de fietsbrug en komen zo aan de rustpost 'De Keyzer'. We zetten onze wandeling verder via het parcours van de 18km.

- 32km: Tot aan de kapel van 'Kruiskensberg' volgen we dezelfde weg als de 27km. Aan de kapel van 'Kruiskensberg' gaan we samen met de 20km naar rechts. We volgen dan het parcours van de 20 km tot we het kasteeldomein 'La Garenne' verlaten. Daar gaan we naar rechts. Via een lus door het provinciaal domein 'De Averegten' komen we terug bij de startplaats. Wandelaars met een hond dienen aan de Isschotweg links te gaan. Op de weg naar rechts zijn op een deel geen honden toegelaten. We respecteren dat. Via een kort stukje verhard komen we dan via een andere ingang in het provinciaal domein.
- 42km: Tot aan de rustpost 'De Keyzer' wordt dezelfde weg bewandeld als de 27km. Net na de rust gaan we onze eigen weg. Op 'Kruiskensberg' ontmoeten we dan de wandelaars op de 20- en 32km. Aan het knuppelpad verlaten we weer de andere afstanden en maken een lus in de 'Merode bossen' om terug te keren aan de kapel van 'Kruiskensberg'. Zo komen we opnieuw bij rustpost 'De Keyzer'. Na de 2^{de} maal volgen we het parcours van 32km.

In elke rustpost zijn er koude en warme dranken verkrijgbaar aan democratische prijzen. Om de honger te stillen is er een uitgebreide keuze uit broodjes, smos, taart, rijstpap, chocomousse, verse soep, ...

We wensen alle deelnemers een prettige wandeling toe.



v.u : Eric Geudens 0496/262194 - wsv.ivas@gmail.com

¹ De linker trappentoren, van kasteel 'La Garenne', werd in 1895 gebouwd als jachthuis voor kasteel 'Isschot', in traditionele stijl. In de 2^{de} helft van de 20^{ste} eeuw werd een rechtervleugel

aangebouwd. Waarna het in 1983-1984 nogmaals werd vergroot. Bron: Wikipedia en inventaris onroerend erfgoed.

² 'Kruiskensberg' is een oude bedevaartsplaats. Omstreeks 1260 zou een herder van de lokale bron gedronken hebben, waardoor zijn koorts genas. In 1691 werd de bron vervangen door 5 waterputten. Ze symboliseren de 5 wonden van Christus. Bron: Wikipedia en inventaris onroerend erfgoed.

³ Een authentiek café aan de brug over de Grote Nete. Het diende als decor voor de film 'Pallieter' uit 1975. Een film van Roland Verhavert naar het boek van Felix Timmermans.

⁴ In de nacht van 11 op 12 mei 1944, werd de Lancaster JB733 PM-K van het 103Sqn neergehaald door een Duitse Nachtjaeger. Het vertrok op de RAF airbase Elsham Wolds Lincolnshire (UK) voor een raid op Hasselt. Niemand van de 7-koppige bemanning, tussen 19 en 27 jaar oud, overleefde de crash. Hun lichamen werden begraven in Fort 3 te Borsbeek. Waarna ze werden overgebracht naar het Schoonselhof in Antwerpen. Jaarlijks vindt er een herdenking plaats aan het monument. Bron: <https://www.tracesofwar.nl/sights/8703/Monument-Lancaster-JB733-PM-K-103-Sqn.htm>

⁵ Het 'Hof van Rameyen' is een waterkasteel waarvan de kern vermoedelijk teruggaat tot in de 13^{de}-14^{de} eeuw. In de 16^{de} eeuw evolueerde het tot een Renaissancekasteel. 1 van de bekendste bewoners was Nicolaas Rubens, jongste zoon van Peter Paul Rubens. Bron: Wikipedia en inventaris onroerenderfgoed.